

HSV ONS GENOEGEN - ALMERE



"De marathon van 2013: 26 t/m 28 juli.

Het is toch altijd weer een heerlijke wedstrijd om naar uit te kijken, de Marathon. Lekker 2 nachtjes langs de vaart achter de stokken, gezellig met je vismaat en ook nog een klein stukje competitie erbij. Super. En vooraf proberen om alles in de auto te krijgen, altijd leuk. Hoewel ik moet zeggen dat het de laatste tijd steeds beter gaat, steeds meer onnodige rommel blijft thuis.

Door alle opgedane ervaring denk ik dat we met betrekking tot de wedstrijd alles inmiddels ook goed voor elkaar hebben, vanaf de loting tot de prijsuitreiking aan toe. En toch komt er dan altijd weer een leermomentje, vooral met zaken die nou eenmaal niet jaarlijks voorkomen zoals extreme weersomstandigheden



De loting was weer als vanouds, nadat ik de gebruikelijke dingetjes even had doorgenomen kwam Chris van "[De Snoekbaars](#)" nog met een laatste mededeling: de winnaar van de marathon kreeg een ticket voor de "Shimano Masters of Carp 2013" op Pimprez, en dat is natuurlijk zeker wel iets om voor te strijden.



Met die wetenschap begonnen we aan de loting, en je weet, met een loting is de één altijd net even gelukkiger als de ander, dat was deze keer niet anders. Mijn maatje Wilco presteerde het namelijk om als 2e te mogen loten en vervolgens stek 8 uit de bak te trekken,

mijn thuisstek!! Wedstrijd gestreden, ik wist het zeker hahahaha. Maar zoals gezegd zijn anderen dan net weer even wat minder gelukkig, ik zal niet in details treden maar ik heb toch ook iemand wel even lichtelijk zien balen

Ook dit keer was het overigens weer volle bak en gingen we dus met 21 koppels de strijd aan. De strijd om de eer, de strijd om de prijzen en voor sommigen zeker ook de strijd om ["de Heerema Schaal"](#).

Vervolgens allemaal naar de stek, en tijdens het inrichten van de stek hielden Wilco en ik ons eigenlijk maar met 1 vraag bezig: kozen we voor de wedstrijd op Pimprez of voor de JRC boten (ook een superprijs natuurlijk), want dat we zouden winnen stond buiten kijf. Uiteindelijk besloten we toch om Pimprez als hoofdprijs te houden dus die zou het dan waarschijnlijk worden, nu alleen nog even die wedstrijd winnen. Hoe anders kan het lopen

Het was behoorlijk warm toen we de tenten gingen opzetten, het luie zweet gutste er weer aan alle kanten uit. Om 17.00 uur startte de wedstrijd en ik hoefde natuurlijk niet na te denken waar de rigs naartoe gingen, ik zat immers op mijn thuisstek. Snel de boel neergelegd en vervolgens eerst maar even bijkomen van de warmte. Een paar uur later werd ik toch wat ongerust: nog steeds geen vis maar er waren er her en der wel al een paar gevangen, zelfs Gaby had al vis en die zat vlakbij. hmmm, raar maar waar, maar goed, mijn stek was een ochtendstek dusss de ongerustheid kwam, het zelfvertrouwen ebde langzaam maar zeker weg.

De eerste vissen werden als volgt gemeld:

20:30 uur stek 12, 5,2 kilo (Sven)

20:45 stek 6, 4,7 kilo (Gaby)

20:50 stek 15, 3.9 kilo (Gradus)

Dat waren overigens ook de enige vissen van de vrijdag, echt wild was het niet. Voor het wegen hadden we net als de voorgaande keer een weegplicht ingesteld, ik denk dat we kunnen stellen dat dit toch wel een succes is en dat houden we er dus ook zeker in.



En dan hoop je maar dat de zaterdag meer vis op gaat leveren, en zelf hoopten we dan natuurlijk vooral dat mijn thuisstek daadwerkelijk een ochtendstek was. De brasem had het voer in ieder geval al snel gevonden, de karpers beleven weg. Elders was dat anders, her en der werden toch wel wat visjes gevangen:

- 01.00 uur, stek 21, 5,4 kilo (Wesley)
- 02.00 uur, stek 21, 6,8 kilo (Wesley)
- 03.00 uur stek 10, 7,5 kilo (Ben)
- 04.00 uur stek 7, 5,2 kilo (Willem)
- 04.55 uur stek 1, 2,6 kilo (Jannic)
- 06,00 uur stek 9, 3.1 kilo (Wally)
- 06.20 uur, stek 14, 6.0 kilo (Arjan)
- 07.15 uur, stek 17, 2,9 kilo (Rody)
- 07.20 uur, stek 17, 4,7 kilo (Rody)
- 07.25, stek 17, 5,1 kilo (Mark)
- 07.40 uur, stek 12, 6.4 kilo (Jeroen)
- 10.40 uur, stek 21, 5 kilo (Wesley)





Met name stek 17 (Mark en Rody) deed in een zeer kort tijdsbestek goede zaken, zij wisten binnen 10 minuten 3 vissen op de mat te krijgen. En dat op het moeilijkere gedeelte van het parcours, netjes hoor. Daarnaast wist Wesley nog een leuk projectspiegeltje te vangen, óók dat zien we natuurlijk graag. Het spiegeltje is overigens inmiddels door mij gemeld

Ondertussen bereikte mij van diverse kanten (bedankt overigens allemaal) berichten over het feit dat het KNMI een 'code oranje' had afgegeven ivm zwaar weer wat op komst was: onweer en bliksem, hagelstenen en rukwinden zouden over ons heen komen.

Nou vind ik hagel, harde wind en regen allemaal nog wel best, maar hengels en bliksem zijn vaak nou niet echt een bijzonder fijne combinatie zoals je kan zien op de foto hiernaast (gevonden op

Facebook) en daarom heb ik toch besloten om voor de tweede keer in de geschiedenis van de KCA de wedstrijd een uurtje stil te leggen. Als organisatie heb je nou eenmaal bepaalde verantwoordelijkheden en die moet je soms nemen, ondanks dat niet iedereen het hiermee eens is natuurlijk.

Dus snel samen met Gaby en Rob alle deelnemers hiervan op de hoogte gesteld en de hengels om 12:00 uur ingedraaid. Om 13:00 uur kon de wedstrijd weer hervat worden.



Vanaf 13:00 uur konden de hengels er weer in, dus alle rigs werden met een vers aasje weer naar de juiste plekken gestuurd. Van zelfvertrouwen was bij ons inmiddels allang geen sprake meer, het was meer iets van onbegrip en angst voor de hoon die we over ons heen zouden krijgen als we zouden blanken op de populairste stek op het parcours (voorheen nummer 7 overigens), ook al omdat ik mbt blanken op deze stek wel eens een grapje over 'de dames' heb gemaakt. Boontje komt om zijn loontje?? Maar goed, zover was het nog niet

14.00 uur, stek 13, 4,5 kilo (Jeroen)

14.55 uur, stek 15, 4,0 kilo

Vervolgens ving Johan een schitterende graskarper. Johan was de "stand-in" van Dennis (na overleg met de organisatie) omdat Dennis de zaterdag geen vrij van zijn werk kon krijgen. Omdat hij zo mooi is nog even een extra grote foto.

15.15 uur: stek 4, 12,5 kilo (Johan)

15.35 uur, stek 15, 5,5 kilo

16.50 uur, stek 1, 3,8 kilo (Jannic)

21.50 uur, stek 1, 2,8 kilo (Jannic)





En ondertussen werd het alweer zondag en stond de teller voor ons nog steeds op nul. Wat een toestand, Pimprez hadden we ondertussen al gedag gezegd evenals de JRC rubberboten, gelukkig hebben bij ons alle deelnemers een prijs dus we zouden niet met lege handen naar huis gaan. Wij kozen echter toch een nieuwe doelstelling: wij wilden geen SMEK worden (Sukkel met een kokertje) en onze prijs dus via een loting ontvangen, er moest en zou vis op de mat komen. Tuurlijk maar wanneer????

Ondertussen waren er andere zaken waar ik me wat ongerust over begon te maken, er kwam wederom slecht weer onze kant op. Toen ik om 00.30 uur merkte dat het écht slecht weer was kreeg ik toch een wat naar gevoel over me heen. Eigenlijk zou ik de wedstrijd wederom moeten staken want het gerommel was aanzienlijk, maar hoe moest ik dat doen midden in de nacht? De afspraak is dat zodra de wedstrijd gestaakt wordt een auto toeterend over het parcours rijdt, maar dan? Dáár hebben we het eigenlijk verder nooit over gehad. Is het handig dat iedereen zijn hengels indraait als het onweer er al is?? Moet je eigenlijk de hengels indraaien als er gestaakt wordt? En hoe weet iedereen dat we weer verder gaan? Allemaal makkelijk overdag, maar als bijna iedereen slaapt, wat dan? Hier zit dus duidelijk weer een leermoment, de oplossing is er inmiddels al dus de volgende keer gaat dit gewoon goed. Gelukkig is er verder niks vervelends gebeurt.

Vreemd genoeg werd er tijdens het noodweer nauwelijks een vis gevangen, en ik kan me nog herinneren dat ik de laatste druppels op mijn plu hoorde tikken en vervolgens de kolere schrok van een gierende fluit. VIS!!! Snel de tent uit, de hengel gepakt en Wilco

geroepen en nog een keer Wilco geroepen en nog een keer Wilco geroepen en toen nog een keer heel hard Wilco geroepen. Wilco kwam dus direct (zucht) en vakkundig werd de vis geschept. De inhaalrace was begonnen bij wijze van spreken dan.

Ook elders werd weer gevangen, hieronder het overzicht:

00.10 uur, stek 15, 3,7 kilo (Ron)

02.10 uur, stek 15, 5,0 kilo

03.00 uur, stek 8, 4,0 kilo (Jos)

03.05 uur, stek 15, 5,7 kilo (Gradus)

03.10 uur, stek 1, 4,2 kilo (Jannic)

03.50 uur, stek 19, 3,7 kilo (Jeffrey)

04.15 uur, stek 13, 4,0 kilo (Marco)

04.45 uur, stek 15, 5,0 kilo (Mason)

05.45 uur, stek 1, 3,5 kilo (Jannic)

05.55 uur, stek 21, 3,6 kilo (Wesley)





Verder bleef het stil en werden er geen vissen meer gevangen dus we hadden een rustige ochtend. Langzaam arriveerden enkele maatjes die beloofd hadden om einde wedstrijd even met wat dingen te assisteren, en dat was echt helemaal top. Na 2 nachten op een stretcher zit ik er meestal wel doorheen en dan is het super als er even wat helpende handen zijn om paaltjes en afzettingen op te ruimen en om de prijzentafel even voor te bereiden. Dus Don Seur, Rene de Leeuw en Marc Boel nogmaals dank voor jullie hulp.

Om 13:00 uur was de wedstrijd afgelopen en langzaam maar zeker verzamelde iedereen zich bij de Vaartplas voor de prijsuitreiking. Altijd even een gezellig moment en altijd even de tijd om te kijken wat onze sponsor "De Snoekbaars" deze keer weer voor ons had neergezet. Het zag er weer uitstekend uit, geflankeerd door onze verenigingsvlaggen zagen we weer een schitterende prijzentafel met mooie hoofdprijzen (JRC rubberboten, hengels en foedralen) en handige en leuke kleinere prijzen. Want natuurlijk gaat niemand weer met lege handen naar huis.





De zwaarste vis.

Allereerst hadden we de prijsuitreiking voor de zwaarste vis, dit was een graskarper van maar liefst 12,5 kilo en gevangen door Johan (de 'stand-in' van Dennis). Aangezien hij zelf niet aanwezig kon zijn nam Dennis voor hem de 5 kilo boilies in ontvangst die werden gesponsord door [OSB Baits](#).





De winnaar van de Marathon 2013.

Vervolgens kwamen we dan bij de winnaars van de Marathon 2013, deze was gewonnen door Gradus en Ron. Helaas was Ron niet aanwezig maar Gradus nam de hoofdprijs in ontvangst: deelname aan de "Shimano Masters of Carp 2013" op Pimpmez. Een bijzonder leuke prijs, we horen natuurlijk graag nog eens hoe het afgelopen is.



De tweede hoofdprijs werd gewonnen door Han en Wesley, zij wonnen allebei een supermooi klein model rubberboot van JRC. En hieronder kan je zien dat 2 bootjes ook wel zo zijn voordeel kan hebben Veel plezier en veilige vaar-uren ermee gewenst!!



Vervolgens kwamen de andere prijswinnaars aan de beurt, en één voor één vonden alle prijzen een nieuwe eigenaar. Hieronder de foto's van degenen die een prijs hebben gewonnen omdat ze vis hadden gescoord







En vervolgens werd het bakje met de lootjes weer opgedoken zodat óók de **SMEK's** (Sukkels Met Een Kokertje) hun prijs konden komen uitzoeken

Gekigheid natuurlijk, ik beseft dat ik er zelf ook heel erg dichtbij zat maar gelukkig kwam ik op de valreep hier nog onderuit. Al gezien dat ik een koffiebeker heb gewonnen waar 'FOX' op staat? Moet goed zijn dus







En hiermee kwamen we aan het einde van de wedstrijd. Helaas kon de gebruikelijke BBQ door omstandigheden niet doorgaan, het is niet anders en ondanks dat bedankt voor het verzorgen van deze BBQ de afgelopen jaren. Ik denk dat iedereen het ook dit weekend weer toch wel naar zijn zin heeft gehad, tot slot nog een woord van dank voor de sponsors "[De Snoekbaars](#)" en "[OSB Baits](#)", Rene voor het kopieer en plakwerk, Gaby voor de hulp bij het uitzetten en natuurlijk voor de eerder genoemde vrijwilligers die even de helpende hand geboden hebben.

Karperwedstrijden in Flevoland in de toekomst.

Momenteel verandert er wel veel om ons heen, sinds dit jaar heeft Sportvisserij MidWest Nederland een eigen karpercommissie en het lijkt me dan ook logisch dat zij volgend jaar dergelijke wedstrijden gaan organiseren aangezien deze op hun wateren plaatsvinden. We zullen zien hoe het er volgens jaar uitziet mbt karperwedstrijden aan de Lage Vaart.

Einduitslag Marathon 2013.

En tot slot dan nog het volledige eindoverzicht van de wedstrijd. Op naar "De Slag om September 2013". In harde cijfers ziet dat er zo uit:

Totaal aantal vissen: **31 stuks**

Totaal eindgewicht: **150 kilo.**

	totaal gewicht		aantal vissen	stek nummer	Namen
1e plaats	32,8	kilo	7	15	Gradus en Ron
2e	20,8	"	4	21	Han en Wesley
3e	16,9	"	5	1	Jannic en Mason
4e	12,7	"	3	17	Mark en Rody
5e	12,5	"	1	4	Dennis en Martijn
6e	11,6	"	2	12	Sven en Jeroen
7e	8,5	"	2	13	Marco en Jeroen
8e	7,5	"	1	10	Ben en Maurice
9e	6,0	"	1	14	Arjan en Willem
10e	5,2	"	1	7	Lieuwe en Willem
11e	4,7	"	1	6	Gaby en Raymond
12e	4,0	"	1	8	Jos en Wilco
13e	3,7	"	1	19	Jeffrey en Sander
14e	3,1	"	1	9	Joop en Wally
Smek				2	Maarten en Hans
"				3	Martijn en Robert
"				5	Ron en Damon
"				11	Leo en Henk
"				16	Rob
"				18	Ron en Mike
"				20	Gert en Dave

Jos.