

HSV ONS GENOEGEN - ALMERE



"De 10 uur van september 2008"

De Laatste wedstrijd van het seizoen, "**de 10 uur van september**" zit er inmiddels ook weer op. Ook deze wedstrijd zat met 20 koppels helemaal vol, dus het was weer druk bij de loting. Op het tijdstip van de loting was bijna iedereen aanwezig. Slechts 1 koppel had een klein beetje vertraging opgelopen, en eigenlijk was dat niet eens zo raar. We plannen de loting bewust altijd ongeveer een half uur voor zonsopgang, zodat de hengels bij het eerste licht te water kunnen, maar deze keer was alles anders. Het was namelijk nogal mistig. En niet zo'n klein beetje ook! Het zicht was ongeveer 30 meter, dus we leefden op dat moment in een hele kleine wereld. Normaal ben ik altijd extra vroeg om even te checken of alle bordjes er nog staan en of het parcours nog vrij is, maar deze keer kon ik dat achterwege laten, simpelweg omdat de bordjes vanaf de weg niet te zien waren. Jonge jonge!!

Maar goed, om 7 uur begon de wedstrijd, dus loten en allemaal naar de stek. Het inwerpen moest maar even op gehoor. Hoor je na de worp 'plons', dan is het goed, hoor je 'tok', of helemaal niks, dan Normaal gesproken is die mist met een uurtje wel verdwenen, maar deze keer duurde het tot ongeveer 9.45 uur voordat je de overkant kon zien. Dat kwam omdat het volkomen windstil was, de mist bleef gewoon hangen. Men begon dus de eerste 3 uur met vissen op gevoel (op de gok), tenzij je natuurlijk een hengel voor de eigen kant ging leggen.

Hieronder een paar mooie plaatjes voor degenen die er niet bij waren. Zoals je ziet was het echt mistig.





De eerste vis werd vlak voordat de mist optrok gevangen. Danny was eigenlijk net van plan om de hengels opnieuw in te gooien, aangezien de overkant al voorzichtig een beetje zichtbaar werd, toen een mooie run hem tot actie dwong. Een niet al te grote schub, maar wel één die ontzettend mooi van kleur was, werd

geland. Met 8 pond en 65 cm gingen hij en zijn vader aan de leiding. Op zich toch nog onverwacht met dit weer, we hoopten maar dat de vis nu los zou gaan. Het bleef echter rustig.

Toen de mist verdwenen was werd het zowaar nog heerlijk zomers weer, en de eerste nieuwsgierigen stroomden inmiddels toe. Mede daarom vond het niet erg om eens een keertje niet mee te vissen, maar om samen met Arie te gaan wegen. Ik vond het wel eens leuk



om bij alle deelnemers even langs te gaan, en eens een beetje bij te praten. Per slot van rekening raak je nooit uitgepraat over je hobby, toch? Bovendien zie je steeds meer bekende gezichten, en dan is het toch leuk om daar even tijd voor vrij te maken. Maar ook bekenden die niet meededen en even een kijkje kwamen nemen maakten het er alleen maar gezelliger op. Misschien wel iets té gezellig, voor je er namelijk erg in hebt zit je een uur te ouwenelen. Op zich prima natuurlijk, maar deze dag even niet. Ik had me voorgenomen alle koppels te bezoeken, dus er kwam een moment dat Arie en ik weer verder moesten. Camiel hielp ons daarbij, want hij was de tweede die een vis ving. Eveneens een schub (natuurlijk), en deze was iets zwaarder. Met 10.6 pond namen hij en Rick de leiding over. Overigens had ook deze vis een mooie herfstkleur, iets wat je op de foto hier rechtsonder goed kan zien.



Helaas konden ze slechts 3 kwartier van de koppositie genieten, want Ruud was de volgende die een vis op de mat kreeg. En dit was toch al een behoorlijke vis. Met een gewicht van 17.4 pond de zwaarste tot dan toe, en bovendien had de vis een respectabele lengte van 79 centimeter.

Deze vis zou toch wel een kans maken op de prijs voor de zwaarste vis, die ter beschikking werd gesteld door Flevobaits. Maar goed, we hadden nog een uurtje of 4 te gaan, dus niks was nog zeker.



Marco was de volgende die een vis op de mat kreeg. Hij zat met zijn maat Marc op het achterste gedeelte, en ik was blij dat daar deze keer ook een vis vandaan kwam. Over het algemeen doet het laatste gedeelte het nooit zo lekker met de wedstrijden, en ik heb echt geen idee waarom. Overigens zijn er wél vissen vandaan gekomen in de voorgaande wedstrijden, maar je bent toch geneigd om te zeggen dat het daar net iets minder is. En dat ondanks dat het exact hetzelfde water is, alleen een stukje verder. De vis woog overigens 10.6 pond bij 72 centimeter.

We stonden nog even bij Marco na te praten, toen de telefoon al weer ging. Het was Henk, de vader van Danny. Ook hij had vis. Het was voor dit koppel inmiddels de tweede, dus dat ging goed. Snel bij Arie de bus in en daar gingen we weer. Het bleek een schub van 15 pond te zijn, met een lengte van 76 centimeter. Al met al begon het nu toch een beetje te lopen, gelukkig maar. Een loterij is leuk, maar het moet wel leuk blijven natuurlijk, en het liefst met zo min mogelijk deelnemers.

Om 16.00 uur ging weer de telefoon, maar er ging iets niet goed met de verbinding. Althans, op de achtergrond klonk iets van: "**kijk uit, hij gaat door mijn lijn**". Vervolgens werd de verbinding verbroken, maar even later ging de telefoon weer. Het bleek Mark te zijn. Hij had een hele grote vis, maar ook zijn maatje Rody had een vis in het net. Een dubbelvangst dus. Dus daar gingen we weer.



Aangekomen herkende ik de vis meteen, het was "De Bolle". Deze is al vaker boven water gekomen, 1x door Dicky tijdens een andere wedstrijd, 1x door mijzelf, 1x door Jan, en ongetwijfeld zal een ander hem ook wel eens gevangen hebben. Deze keer zat hij op een gewicht van 21.2 pond, in 2006 ving Dicky hem op 19.8 pond.

Ik heb de oude foto's er even bijgezocht, en ze hieronder naast elkaar gezet. Ik ving hem in september 2005, Dicky in augustus 2006, en Jan in oktober 2007. En nu dus in september 2008, een echte najaarsvis! Wat mij overigens even ontgaan is, is dat we voor degene die deze vis tijdens een wedstrijd vangt een [extra prijs](#) hebben. Die houdt Mark dus nog even van ons tegoed.



Maar goed, laten we Rody niet vergeten, ook hij ving een mooie herfstbruine schub van 11.6 pond en 69 centimeter. En zo stonden de heren (het zijn zelfs zwagers) in 1 klap op de eerste plek. Het leverde in ieder geval zoals je hieronder zelf kunt zien een leuk plaatje op.

En eigenlijk vind ik het wel leuk voor ze. Ze doen al vanaf de derde wedstrijd samen mee, de eerste wedstrijd (de tweede van de KCA, mei 2006) viste Rody nog met Edwin. En destijds ook met een goed resultaat, de heren werden toen eerste. Ik zet het mooie plaatje van toen nog even hiernaast. Na die wedstrijd viste Rody samen met Mark, en het zijn trouwe klanten gebleven. Netjes, heren! Overigens hebben we inmiddels al meer trouwe klanten



Zoals bijvoorbeeld Maarten en Johan. Soms vissen ze in een wisselende samenstelling, maar ze zijn er al vanaf de tweede wedstrijd bijna altijd bij. En ze vangen eigenlijk altijd wel een visje. Deze keer Johan dus niet, maar Maarten op de valreep wel. Het was niet de grootste (misschien was ik hem daarom bij de prijsuitreiking vergeten ) maar wie het kleine niet eert

Nou ga ik niet van iedereen oude foto's erbij zoeken, dat wordt al weer snel vervelend. Als je terugbladert in de oude verslagen kom je vanzelf wel weer een heleboel bekende gezichten tegen. Alleen vangt de één wat meer dan de ander, dus die zie je dan ook wat vaker op de foto terug.



Edwin bijvoorbeeld, die heeft ook al een behoorlijk aantal keer meegedaan met onze wedstrijden. En over het algemeen toch altijd wel met resultaat (foto linksonder). De ene keer wat minder dan de andere, met name de vorige wedstrijd was de vangst wat lastig om te wegen. Maar ook deze keer was het, zij het wat aan de late kant, raak. Met een schubkarper van 8 pond wist hij de eer van de "Poldervissers" hoog te houden. En tot slot was het Jeroen die op de valreep ook nog de loting wist te voorkomen. Hij ving een schub van 16 pond en 61 centimeter, uiteindelijk toch nog goed voor een vierde plaats. En met zijn vangst was de wedstrijd afgelopen, het zat er weer op voor 2008.



De 'after party'.

Zoals al eerder aangekondigd hebben we deze keer de wedstrijd weer als vanouds afgesloten met koffie, frisdrank en een koekje, ik vind dat toch wel leuk. De volgende keer iets meer capaciteit om water te koken en een tafeltje misschien, maar verder ging het lekker zo. Arie zijn bus heeft in ieder geval zijn diensten weer bewezen, nog bedankt hiervoor.

Marco had zich opgeofferd als vrijwilliger voor het verzamelen van de paaltjes en steknummers, en het heeft gewerkt: ik heb deze keer alle bordjes terug ! Heel prettig, Marco. Nog bedankt.

En om meteen het rondje even af te maken nog een bedankje voor Rob voor het plastificeren van de flyers, Arie voor de bereidheid om wederom (deze keer samen met mij) de weging te verzorgen, en

Michel voor het maken van de sfeerfoto's en de foto's van de prijsuitreiking. Volgende keer alleen een foto van jezelf niet vergeten. Maar nogmaals allen dank voor jullie bijdrage. Super!

De sponsor.



De sponsoring van deze wedstrijd was in handen van [Zodiak hengelsport](#), en ik denk dat er weer een leuke prijzentafel stond. Belangrijk is sowieso dat er ondanks het lage inschrijfgeld voor iedereen een prijs is, en dat is ook deze keer weer gelukt.



De winnaars.

De uiteindelijke winnaars werden dus Rody en Mark dankzij hun dubbelvangst. Overigens heb ik het even snel nagekeken, maar er zijn deze keer 10 vissen gevangen. Dat is misschien niet wild, maar vorig jaar waren het er 4, dus wat dat betreft was het nu een stuk beter. In 2006 waren het er 24, maar volgens mij was 2006 sowieso een goed jaar. 2007 en 2008 waren in ieder geval voor mij toch wat minder. Hoe het komt? Geen idee.



Behalve dat Mark samen met Rody de wedstrijd won, won hij ook nog de prijs voor de zwaarste vis, dubbel op dus. En, zoals ik al eerder schreef, heeft hij ook nog een prijs van ons [tegoed](#). Maar dat komt bij de eerstvolgende wedstrijd helemaal voor elkaar.

Na de koffie ronde kon dan eindelijk de prijsuitreiking beginnen. Onder enthousiaste belangstelling konden we beginnen met de prijs voor de zwaarste vis, beschikbaar gesteld door [Flevobaits](#). Zoals gezegd was het Mark die deze prijs won met zijn vis van 21,2 pond. Arie overhandigde Mark zijn prijs, bestaande uit 5 kilo boilies.



De winnaars: Mark en Rody.



De tweede plek: Henk en Danny.



De derde plek: Ruud en Jeffrey.



De vierde plek: Jeroen en Dennis.



De vijfde plek: Marco en Mark.



De zesde plek: Camiel en Rick.



De zevende plek: Edwin en Frans.



De achtste plek: Maarten en Dicky.

Wat wel even een foutje was, was dat ik Maarten helemaal over het hoofd zag op de scorelijst. Hij stond er echt op, maar het ontging me even. Gelukkig was hij zelf wel wakker, en kon hij alsnog zijn prijs uitzoeken.

Bovenstaande teams hadden dus allemaal vis, en voor de teams die deze keer helaas geen vis vingen werden er zoals gebruikelijk lootjes getrokken, zodat ook zij niet met lege handen naar huis gingen.





En tot slot nog even afscheid nemen, waarna iedereen weer tevreden huiswaarts keerde. Op naar het nieuwe jaar. Wat mij betreft is het weer een zeer geslaagde wedstrijd geweest, op naar de volgende maar weer. Waarschijnlijk wordt dat er een in januari, een echte winterwedstrijd dus. Een dagje Vaartplas of een nachtje Kotterbos, daar zijn we nog niet uit.

En tot slot nog even de volledige uitslag, brasems ook deze keer niet meegerekend. Overigens waren dat er niet zo veel deze keer.

	Wie:	Steknummer:	Aantal:	Totaal gewicht:	Totaal lengte:
1e plaats	Rody en Mark	13	2	32.8 pond	151 cm
2e "	Henk en Danny	7	2	23 pond	141 cm
3e "	Ruud en Jeffrey	9	1	17.4 pond	79 cm
4e "	Jeroen en Dennis	14	1	16 pond	81 cm
5e "	Marco en Marc	20	1	10.6 pond	72 cm
6e "	Rick en Camiel	10	1	10.6 pond	64 cm
7e "	Edwin en Frans	11	1	8 pond	65 cm
8e "	Maarten en Dicky	6	1	7.6 pond	64 cm
	Michel en Swerus	1	0		
	Wesley en Mathijs	2	0		
	Marc en Ronald	3	0		
	Rinus en Bep	4	0		
	Rene en Marcelino	5	0		

	Chris en Dave	8	0		
	Michael en Alex	12	0		
	Johan en Nico	15	0		
	Ronald en Johan	16	0		
	Wilco en Frank	17	0		
	Gaby en Raymond	18			
	Ruud en Marc	19			
			Totaal:	126 pond	717 cm

Tot volgend jaar maar weer;

Jos.