



"De Nacht van Almere 2008"

De "Nacht van Almere" is voor ons een traditionele wedstrijd, het is de wedstrijd waar het destijds allemaal mee begonnen is. En het is toch leuk dat een aantal deelnemers van toen er nog steeds bij zijn. Maar zoals al eens eerder gezegd is, is de belangstelling voor de wedstrijden meer dan goed te noemen, dus ook deze wedstrijd zat al snel vol. Helaas vielen er op de valreep nog een paar koppels door verschillende omstandigheden af, en was (mede door de vakantietijd) de tijd te kort om voor de afvallers nog vervangers te vinden. Hierdoor hadden we op de eerste 2 gedeeltes wat ruimte over, waardoor we daar nóg meer ruimte tussen de stekken konden creëren. Ik heb al iemand horen zeggen dat de stekken soms té ver uit elkaar lagen, waardoor het buurten wat lastig werd. Tja, daar zit ook weer wat in Omdat 1 koppel bij de loting niet op kwam dagen, begonnen we uiteindelijk met 18 koppels aan de wedstrijd.

De bezetting is dus geen probleem, de weersomstandigheden kunnen dat natuurlijk wél zijn. Ik heb begrepen dat we momenteel een klimaat van uitersten hebben, en de vraag was welk uiterste ons zou treffen: hitte zonder een zuchtje wind, of herfstweer met veel regen en harde wind. Uiteindelijk mochten we niet klagen, het was in mijn ogen zelfs uitstekend visweer. Niet te warm, een matig tot stevig windje, en af en toe wat regen. En omdat de vangsten op het traject de laatste tijd nogal droevig waren, hoopte ik dat het mede door de weersomstandigheden nu wat beter met de vangsten zou gaan.

En daar leek het ook zeker wel op. Wij waren zelf nog niet eens helemaal klaar met het opzetten van de tenten, of de eerste vis lag al op de kant. Het was Chris die de score opende met een schub van 6.8 pond. Oké, geen reus, maar toch vis!

Kort hierna waren Wesley en Mathijs aan de beurt met een schub van 10.6 pond, en het was pas 9.40 uur

Ook Martijn en Johan lieten weten dat ze deze keer ook weer meededen. Het was inmiddels al 11:30 uur, dus het had even stil gelegen, maar nu hadden ook zij vis op de mat: een schub van 10 pond werd op de scorelijst bij geschreven.



Chris en Dave openen de score



gevolgd door Wesley en Mathijs



..... en Johan en Martijn.



Hierna waren Rob en ik aan de beurt. De optonic van Rob begon om 12:00 uur weifelend te piepen, en hij vloog op de hengel af. Na een korte stevige dril kon de schub die hiernaast staat afgebeeld geland worden. Zo, die telt! Het was een schub van 9.2 pond, dus een mooi begin. En het geeft toch altijd weer hoop op een vervolg maar daar moesten we nog even op wachten.

Vervolgens waren het weer Wesley en Mathijs die aan de bak moesten, voor de tweede keer ging de pieper tekeer. Een schub van 15.6 pond werd tijdelijk uit het water gehaald, en met 2 vissen stonden de heren aan de leiding. Maar er was nog een lange weg te gaan.

Marco was de volgende die een vis ving, een schub van 8 pond belandde op de mat. En hierdoor deden ze meteen goed mee, want verder was er nog niet veel gevangen

De eerste vis voor Rob en mijzelf.



Wesley en Mathijs vingen hun tweede



..... en Marco mengde zich ook in de strijd.

Dennis had het er toch wel druk mee, want de laatste 4 vissen werden in een tijdsbestek van een uur gevangen. Hij had zich vrijwillig aangemeld voor het wegen (super, man) maar op deze manier begon het wel een beetje op werk te lijken Gelukkig voor hem viel het vervolgens even 1,5 uur stil, zodat ook hij zijn vismaat even op kon zoeken.

Om 13.50 uur was het Rody die een schub ving, Niet een hele grote, maar óók de kleintjes tellen, dus met 7.6 pond stonden hij en Mark toch op de scorelijst vermeld. Het begin was er.

De volgende die een vis ving was Johan, een deelnemer die regelmatig meedoet en bijna altijd wel in de prijzen valt. Hij startte met een vis van 11 pond, maar er zouden er nog meer volgen.

En toen tja, de lengte meten dat ging nog wel, maar het wegen: hij was 12 cm, en we hebben er maar 1 pond van gemaakt. Een minischub voor Edwin, niet groot, maar wel erg bijzonder.



Rody met zijn eerste vis.



Johan met zijn eerste vis van het weekend.....



.....en Edwin met de kleinste.



Ruud op zijn "thuis" stek.

Ook Ruud en Mark mengden zich vervolgens in de strijd, zij vingden een schub van 11.6 pond. Nou moet ik eerlijk zeggen dat ik ook niet anders had verwacht. Ik ken de heren al wat langer, en ik weet waar ze altijd vissen. En wat bleek? De loting bracht ze bijna op de plek waar ze normaal gesproken ook altijd zitten, een thuiswedstrijd dus. Succes kon dan ook niet uitblijven

Ook Rob en ik deden uiteraard nog steeds mee, en om 18:30 mengden wij ons ook weer in de strijd door een tweede vis te vangen. Een schub van 13.4 pond belandde in mijn handen. Hoewel, echt meewerken wilde hij niet, getuige de foto hieronder. Maar ik kon hem gelukkig behoeden voor een val, ook al viel het niet mee.



Jos met zijn eerste vis

..... die dus bijna vliegles kreeg!

Gelukkig liep het goed af.



Ruud had de smaak te pakken, en hij haalde al snel de tweede vis op de kant. Een mooie schub, en ik zou natuurlijk kunnen schrijven dat de knik achter de kop er op duidt dat het een vis is die gaat uitgroeien tot een monsterformaat, maar we weten allemaal dat het hier niet zo werkt. Een echte polderschub dus! Maar met 13.2 pond voor locale begrippen toch een goede vis.

Jongejonge, wat een vis!!

De klapper van het weekend kwam echter pas om 22.30 uur. Martijn was degene die hem ving, een schitterende graskarper van maar liefst **32 pond**. Wat een beest. Nu zijn graskarpers ontzettend kwetsbaar, hou daar rekening mee als je er eentje vangt, dus na een hele snelle fotosessie werd de vis weer teruggezet. Hieronder zie je de foto's, ik heb er maar een paar neergezet. De foto's spreken voor zich, denk ik.



Ruud met de tweede vis.





Overigens heb ik er even een foto van vorig jaar bij gepakt, (hiernaast) gemaakt tijdens de "Nacht van Almere 2007", en ook toen werd er een kolossale graskarper gevangen. Het was Dennis, de broer van Martijn die hem ving. Het was een andere vis, maar goed, het is duidelijk een familietrekje.

Op het achterste gedeelte van het parcours was het deze keer huilen met de pet op, maar Jan wist daar gelukkig toch nog een vis te vangen. Het was een schub van bijna 9 pond, groot genoeg om in ieder geval de loting te ontlopen.

Ook Mark wist zijn vis te vangen, een schub van ruim 15 pond, net als Michel die met een schub van 7.63 pond een plaatsje op de scorelijst wist af te dwingen.

Al met al werd er tegen de algemene verwachtingen in tijdens de nacht maar weinig karper gevangen, ik heb begrepen dat Dennis (de weger) daar niet echt rouwig om was ...



Jan wist met deze vis de eer te redden



Mark deed ook weer goed mee



.... en Michel ving gelukkig ook nog een vis.

De wedstrijd liep inmiddels al weer op zijn eind, er werden nog wel een paar vissen gevangen, maar ik weet ook dat er in het laatste uurtje zeker 3 vissen werden verspeeld. Bij mijzelf, bij Wilco en Paul, en ook bij Mark en Ruud. En dat is sneu, zeker als je weet dat alles op dat moment vrij dicht bij elkaar lag. Maar dat is vissen, soms zit het mee, en soms

Terugkijkend was er aardig gevangen, maar het achterste gedeelte was het deze keer duidelijk wat minder. Toch wel opvallend, een stuk kanaal van 4 kilometer, en op de laatste kilometer wordt nauwelijks gevangen. Gelukkig was er ook deze keer voor iedereen voldoende brasem te vangen, en ach, ze tellen niet mee, maar het houdt je in ieder geval een beetje bezig (of uit je slaap).

Om 11.00 uur was de wedstrijd afgelopen, en kon iedereen inpakken en verzamelen voor de prijsuitreiking. Arie van [Flevobaits](#) heeft daar in zijn 'cateringbus' voor de deelnemers de koffie verzorgt, en dat was eigenlijk best wel weer eens leuk. We gaan proberen om er samen met Arie weer een vaste gewoonte van te maken om na een wedstrijd aan iedereen een warme of koude drank aan te bieden. En we overwegen om volgend jaar aansluitend iets met een BBQ te doen, maar zover is het voorlopig nog niet.

De sponsor.



De "nacht van Almere 2008" werd, net als vorig jaar, wederom gesponsord door:

De Snoekbaars Hengelsport & Watersport Paradijs

Ook deze keer had Chris weer een mooie prijzetafel samengesteld, Er lagen weer mooie Shimano hengels, Tribal fleece shirts, stoelen, tassen, trolley's, super mooie onthaakmatten en nog veel meer. En ook deze keer was er weer voor iedereen een prijs, ook voor degenen die niks wisten te vangen. Ik vond het weer super, zeker als je kijkt naar de hoogte van het inschrijfgeld.

	<p>Markerkant 1202-F 1314 AK Almere Telefoon: 036-5300383 http://www.snoekbaars-hengelsport.nl/</p>
--	---

De winnaars.

Ondanks dat Martijn een gigantische graskarper wist te vangen, was het toch nét niet genoeg om er met de eerste prijs vandoor te gaan. Met een verschil van 1.6 pond (800 gram) waren het Johan en Nico die de wedstrijd hebben gewonnen. Zij vingden totaal maar liefst 6 vissen, en kwamen uiteindelijk uit op 65.4 pond. Zoals gezegd werden Martijn en Johan tweede, met totaal 4 vissen van samen 63.8 pond. En de derde plek was voor Wesley en Mathijs, totaal eveneens 4 vissen met een gezamenlijk gewicht van 46.2 pond.



De prijzetafel van "De snoekbaars", het was weer super.



Altijd leuk, een prijsuitreiking.



Dennis kreeg cadeaubonnen voor zijn inzet als 'weger'.



De winnaars: Johan en Nico.



De tweede plek: Martijn en Johan.



De derde plek: Wesley en Mathijs.



De vierde plek: Rody en Mark.



De vijfde plek: Ruud en Mark.



De zesde plek: Tja, Rob en ik.....



De 7e plek: Jan en Peter.



De achtste plek: Marco en Rick.



De negende plek: Michel en Justin.



De tiende plek: Chris en Dave.



De elfde plek: Edwin en Michael.

Bovenstaande teams hadden allemaal vis, en voor de teams die deze keer helaas geen vis vingen werden er lootjes getrokken zodat ook zij niet met lege handen naar huis gingen:



Rene en Jaqueline (niet op de foto).



Ruud en Bas.



Wilco en Paul.



Dennis en Dennis (tja, dat is even wennen, zo'n loting).



Mike en Robin.



Rene en Marcelino



En tot slot: Maarten en Jos (niet ik, maar de tweede van rechts, en dan die weglopende persoon niet meerekenen.)



En tot slot nog even een groepsfoto, waarna iedereen weer tevreden huiswaarts keerde. Wat mij betreft is het weer een zeer geslaagd weekend geweest, op naar de volgende wedstrijd. Dennis en Arie, nog bedankt voor de foto's. En tot slot nog even de volledige uitslag, brasems ook deze keer niet meegerekend:

	Wie:	Steknummer:	Aantal:	Totaal gewicht:	Totaal lengte:
1e plaats	Johan en Nico	11	6	65.4 pond	417 cm

2e "	Martijn en Johan	7	4	63.8 pond	313 cm
3e "	Wesley en Mathijs	6	4	46.2 pond	293cm
4e "	Rody en Mark	12	3	30.8 pond	209 cm
5e "	Ruud en Mark	9	2	24.8 pond	144 cm
6e "	Jos en Rob	5	2	22.6 pond	146 cm
7e "	Jan en Peter	14	1	8.8 pond	65 cm
8e "	Marco en Rick	4	1	8 pond	67 cm
9e "	Michel en Justin	10	1	7.6 pond	62 cm
10e "	Chris en Dave	2	1	6.8 pond	60 cm
11e "	Michael en Edwin	16	1	1 pond	12 cm
12e "	Rene en Jacqueline	8	0		
13e "	Ruud en Bas	17	0		
14e "	Wilco en Paul	18	0		
15e "	Dennis en Dennis	15	0		
16e "	Mike en Robin	1	0		
17e "	Rene en Marcelino	3	0		
18e "	Maarten en Jos	13	0		
			Totaal:	285.8 pond	1788 cm

Tot zover maar weer;

Jos.