

HSV ONS GENOEGEN - ALMERE



"De karpermarathon van 2006"

Een karpermarathon in Almere, dat leek ons nou eens uitstekend idee. Lekker 40 uur langs de waterkant vertoeven, en de mogelijkheid hebben om tijdens zo'n wedstrijd een voerplek op te bouwen. Het gebruik van een bootje is dan wel makkelijk, dus er zou een aanpassing op het reglement moeten komen. Maar als men gaat varen, dan is een beetje ruimte ook niet weg natuurlijk. En hoe los je dat nou op. Vind hier in de omgeving van Almere maar eens een stuk waar je 10 koppels kwijt kunt, en waarbij men per koppel rond de 500 meter ter beschikking heeft. En als je het dan gevonden hebt, dan krijg je waarschijnlijk geen vergunning, omdat 5 kilometer water afhuren voor 20 deelnemers niet echt een leuke binnenkomer voor de waterverhuurder is. En zou het wel lukken, en er wordt goed gevangen, dan wordt dat een 'lekker' weekendje voor ons als weegploeg.

Allemaal dingen waar we tegenaan liepen, en waarvoor we een oplossing moesten bedenken. Oké, reglement aanpassen is 2 tellen werk, dat is wel te overzien. De rest vereist echter wel iets meer denkwerk. Uiteindelijk kwamen we op het idee om het parcours in secties te verdelen, en dan voor ieder sectie een eigen weegploeg. Alleen zullen de burens van de weegploeg even moeten inspringen als de weegploeg zelf een vis vangt. Maar dat zal toch geen probleem zijn?

En als je het parcours dan toch in secties verdeeld, dan hoeven die secties ook niet direct naast elkaar te liggen. We hoefden dan dus niet een traject van 5 km te zoeken, maar drie trajecten van ongeveer 1.5 km. We waren eruit, dit moest toch lukken? Iedereen zou dus alle ruimte hebben om het kamp op te bouwen en een strategie uit te zetten. Bleef alleen nog een sponsor over. Nou is dit top op heden nog nooit een probleem geweest, en ook deze keer konden we bij "Zodiak hengelsport" weer terecht voor de prijzen.



De loting vond plaats om 16:00 uur in de manege van Lies Beuker. Eén koppel zou later komen, ik zou voor hen een lootje trekken zodat ze gelijk door konden rijden naar de stek. Eerst hebben de weegploegen geloot om te bepalen op welke sectie ze zouden zitten. Gelukkig waren er vrijwilligers, dus Dennis en Dennis, en Rob en Niels, bedankt. Maar ook Maarten, Johan, Rody en Mark hadden het er druk mee, zo bleek later. Nadat de weegploegen wisten welke sectie ze zouden krijgen, werden de overige deelnemers via loting in de juiste secties ondergebracht. Vervolgens moest iedereen nog even loten welke plek je binnen je sectie had, maar uiteindelijk konden we dan toch vertrekken. Héhé.

Het was warm, en er werd nog veel meer hitte voorspeld, dus al zouden we niks vangen, een beetje lekker bijkleuren moest toch wel lukken, hoewel ik zeker in de nacht wel veel vis verwachtte. En met 2 nachten te gaan moest het toch goed komen? Iedereen begon zijn kampement op te zetten, en de boten werden te water gelaten. Kosten nog moeite werden gespaard, men ging er vol voor. En dan bedoel ik voor de eer, over de prijzen hoor je namelijk eigenlijk nooit iemand. Alleen wij, omdat we nooit weten wat we moeten aanschaffen. Maar dat terzijde.



Duidelijk is hierboven overigens wel te zien dat de één wat meer op de kosten bespaard, en de ander wat meer op de moeite, maar ik kan je verzekeren dat voor beide de doelstelling hetzelfde was: een lekker weekendje in de buitenlucht aan de waterkant, beetje ontstressen, genieten van de omgeving en het weer, en misschien ook nog een paar visjes vangen. Een soort minivakantie in Flevoland.



Overal in onze sectie zag ik de bootjes te water, iedereen ging aan de slag. De één routinematig, de ander (zoals Marc en ik) duidelijk niet. Wij hadden in de afgelopen weken de plannen ongeveer 25 keer veranderd en hoopten er maar op dat we uiteindelijk de juiste manier hadden gevonden. Bovendien was het maar de vraag of ons "Bart Smit" bootje het zou houden. Nadat eindelijk alles goed lag waren wij, en ondertussen alle anderen ook, er helemaal klaar voor. De hitte was inmiddels weg, er was een heerlijke aangename temperatuur voor terug gekomen.

Ook het laatste koppel was inmiddels op de stek gearriveerd. Nu maar wachten.....

De eerste vis lag al snel op de kant. Rody (middelste sectie) was de gelukkige. Een schub van 68 cm en een gewicht van 7 pond werd geland. Het was toen pas 20.30 uur, dus dat belofde nog wat. Het bleef vervolgens weer rustig tot 0.15 uur. Daniel was deze keer de gelukkige (foto rechts), ook hij ving een schub, en ze werden al wat groter: 8,8 pond. Ook deze vis kwam van de middelste sectie.





En er werden er nog meer in de middelste sectie gevangen: Dennis en Dennis vingen er één om 3:30 van 12 pond, één om 3:40 van 10 pond, en nog een om 6:00 uur van wederom 10 pond. Al met al liep het dus lekker in de middelste sectie.

In de eerste sectie was het Frans die mij om 3:45 van de stretcher belde: een 8 ponds schub van Johan lag in het net (foto hieronder). Dus snel er naartoe, vis wegen en meten, en direct weer terugzetten in zijn element. Verder gebeurde er niks meer in de eerste nacht.

De tussen stand op dat moment was dus:

1e: Dennis en Dennis met 32 pond

2e: Daniel met 8.8 pond

3e: Johan met 8 pond

4e: Rody met 7 pond

Bij Marc en mij gebeurde er de hele nacht niks, maar ook Maarten en Johan, die bij ons in de sectie zaten hadden behalve brasem geen enkele karper kunnen landen. Ook vanuit sectie 3, waar Rob, Niels, Frank en Wilco het rijk alleen hadden kwamen geen vangstberichten. Jammer maar helaas.



Maar goed, we hadden er pas 12 uur opzitten, dus nog 28 uur te gaan. Alles was nog mogelijk. Overdag verwachtte ik er niet veel van. Het was erg warm, het zoeken naar schaduw was prioriteit. Op de meeste stekken was wel wat te vinden, alleen Dennis en Dennis hadden helemaal niks in de buurt. Eigenlijk kwam dit omdat ze per ongeluk op de verkeerde waren gaan zitten. Konden zij niks aan doen, sterker nog, het gaf ze een plek met veel mogelijkheden, maar daar moesten ze dus wel voor afzien. En dat hebben ze gedaan.



Pas om 20:05 werd de volgende vis geland. Marc was degene die hem ving, een schub van 12 pond, goed voor de tweede plaats. En nog 14 uur te gaan, waaronder een hele nacht, dus er was nog hoop. Buurman Maarten was trouwens zo vriendelijk om even bij ons te komen meten en wegen.

Verder was er de gehele dag niks gevangen, er kwamen zelfs berichten dat de karper volop aan het paaïen was!!!! Tja wie had dat verwacht? Er werd trouwens wel volop brasem gevangen, Rody en Mark waren duidelijk de brasemexpert in sectie 2, maar of ze er blij mee waren???

Ook ik kon vol aan de bak met brasems. Tussen 22:00 uur en 24:00 uur ving ik er maar liefst 8! Ik zei al tegen Marc dat als dat zo door ging, ik mijn hengels in ging halen omdat ik geen zin had om ieder kwartier de slaapzak uit te klimmen. Gelukkig bleken de brasems verdwenen te zijn en konden we proberen te gaan slapen. Slapen in een tentje tijdens het vissen wil bij mij nooit zo. Ik ben altijd bang dat ik de piepers niet hoor, of dat ik 's morgens wakker wordt en de piepers er niet meer zijn (en de rest dus ook niet). De eerste nacht

heb ik dus alleen maar liggen dommelen, de tweede nacht was ik wel snel in slaap gevallen, en daar hoefde ik ook echt geen moeite voor te doen, ik was gewoon op.

Maar om 4:05 uur werd ik wakker van mijn pieper die het uitilde, en van een schreeuwende vismaat. Ik moest eruit! Een run! Ik vind dat echt fantastisch, een run in het donker. Lampjes die branden, gillende optonic, alle moeite om uit de slaapzak te komen, de rits van de tent, zorgen dat je niet onderuit gaat in het donker, je vismaat erbij, kortom consternatie rond de hengels. Geweldig! Een schub van 11 pond werd naar het net geloodst, altijd weer een lekker gevoel als hij erin ligt. Ook buurman Maarten was wederom bereid om te komen meten en wegen. Ik dacht eigenlijk dat ik hem wakker belde, maar hij bleek al de halve nacht met brasems aan het stoeien te zijn.....



Al met al was de spanning uiteraard weer volledig terug. We hadden geen idee van de verrichtingen van de andere koppels, en eigenlijk konden we niet geloven dat met name in sectie 2 niks gevangen was, maar het zou voor ons wel leuk zijn. Het zou betekenen dat we op dat moment nog maar 1 vis van 9 pond nodig zouden hebben om op gelijke hoogte te komen met Dennis en Dennis. Ik ben niet meer op de stretcher geklommen, maar lekker buiten op een stoeltje gaan zitten, het was om die klok al heerlijk weer.

Een paar uur later bleek dat zowel in sectie 2 als in sectie 3 niks was gevangen, dus eigenlijk was er nog niks beslist. En dat bleef ook zo tot 9:45 uur. Het was de rechterhengel van Marc die los ging. Deze lijn was uitgeroeid richting de brug, dus de vis moest onder het mom van "wat je ver haalt is lekker" van ver komen. Al drillend liep hij de vis tegemoet, en ook deze verdween uiteindelijk in het net. Het was een schub van 13 pond, de zwaarste van het weekend. Hiermee leek de wedstrijd toch wel beslist.



Om 10:00 uur was het afgelopen, en konden we inpakken en terug naar de manege gaan voor de prijsuitreiking. We hadden deze keer gekozen voor wat grotere prijzen voor de eerste 3, en wat kleinere prijzen voor de overige deelnemers. Voordat we echter overgingen tot de prijsuitreiking hebben we eerst even met zijn allen een filmpje van Maarten bekeken. Hij had namelijk haarscherp vastgelegd hoe een echte bever recht tegenover zijn stek uit het water kwam, en aldaar onbewust fotomodel werd. Maarten heeft beloofd deze

schitterende beelden voor mij op cd te zetten, ik ga dan weer proberen om het op de site te zetten.



Tot slot dan de officiële uitslag (brasems niet meegerekend):

	wie:	sectienummer:	aantal:	totaal gewicht:	totaal lengte:
1e plaats	Marc en Jos	1	3	36 pond	225 cm
2e "	Dennis en Dennis	2	3	32 pond	204 cm
3e "	Daniël en Priscilla	2	1	8.8 pond	68 cm
4e "	Frans en Johan	1	1	8 pnd	?
5e "	Rody en Mark	2	1	7 pnd	68 cm
	Maarten en Johan	1	0		
	Rob en Niels	3	0		
	Wilco en Frank	3	0		

De winnaars kozen voor een Coleman Stove, een tweepits brander die op benzine werkt. De deelnemers die op de tweede plek eindigden kozen beiden voor een spodrod van Fox, de deelnemers van de derde plek namen beiden een grote Ultimate oval. Allemaal kostbare prijzen (winkelwaarde samen bijna 600 euro), die we hebben kunnen aanschaffen dankzij de medewerking van "Zodiak hengelsport". Bovendien had "Zodiak Hengelsport" maar liefst 40 kilo boilies van "Passion Carp" ter beschikking gesteld, die we konden verdelen onder de resterende 10 vissers. Met name de Spicy schijnt een topper te zijn, hopelijk horen we er nog eens iets van terug.

Opvallend is trouwens wel dat in sectie 3 helemaal geen karper is gevangen. Alle secties visten trouwens in hetzelfde water, alleen viste sectie 3 tegen een houten schroeiing, en de overigen tegen een stenen oever met riet. Of dat nou het verschil maakt, ik weet het niet. Zelf vind ik het het leukst als iedereen karper vangt, helaas mocht het deze keer weer niet zo zijn. Maar toch heb ik een heerlijk weekend achter de rug, en volgens mij is dat voor iedereen zo geweest. Volgend jaar komt er dus zeker weer een 40 uren wedstrijd, alleen zal dan de loting een uurtje later beginnen. Dit is voor een aantal mensen toch iets handiger, dus dat komt zeker goed.

Tot zover maar weer;

Jos.

NB: er heeft nog een artikel op de website van "Almere Sport" gestaan. Klik [hier](#) om het artikel te lezen.