

HSV ONS GENOEGEN - ALMERE



de "12 uur van september 2005": 24 september 2005

De "12 uur van september 2005" was een dagwedstrijd, die we georganiseerd hebben om geheel volgens onze doelstelling nog een tweede wedstrijd in 2005 te organiseren. Nachtvissen is inmiddels verboden, dus vandaar een dagje. En eigenlijk vond ik zo'n dagje best wel leuk. Er deden voor zover ik weet 2 vissers mee die geen nachtjes willen vissen, dus ook voor hun een kans om een keertje met een wedstrijd mee te doen. De belangstelling viel zeker niet tegen. Uiteindelijk hebben we 14 koppels ingeschreven waarna de inschrijving werd gestopt. 1 Koppel moest helaas op de valreep afzeggen, dus met 13 koppels verzamelden we in het donker op het parcours. En donker was het zeker!



Om het parcours te bewaken was 1 commissielid tezamen met een vismaat 's nachts op het parcours gaan vissen, en dat bleek niet echt een gouden greep. Ook Staatsbosbeheer stond blijkbaar op wacht, en onze toezichthouders werden geconfronteerd met een tweetal bonnen, waarvan in ieder geval de bon voor "het nachtvissen buiten de toegestane periode" door de gehele commissie uit eigen zak is betaald. Achteraf misschien niet zo handig van ons, dat nachtje vissen, maar de bedoeling was goed, dus vooruit maar. Wéér een leermoment!!

Na de loting kon iedereen in het donker zijn plekje opzoeken. Om 7.00 werd het startsein gegeven, en was het gelukkig licht genoeg om te kunnen zien waar je lood en onderlijn terecht kwam. Hoewel er eerder deze week sprake zou zijn van een weersomslag op zaterdag, bleek dit nog even op zich te laten wachten. Het werd een dag met uitstekend weer, althans, voor de zoonabbidders en recreanten zoals ik. Voor wat betreft het vangen was het wat minder, als er een windje waaide kwam hij van de verkeerde kant, en met het zonnetje erbij leek het wel zomer.

Het duurde dan ook tot 14:35 uur tot op stek nr 2 de eerste vis werd geland. Ik bedoel dan een karper, want er waren wel al enkele brasems en windes geland. Het bleek een mooie vis te zijn, hoewel het gewicht een beetje tegen viel: 11 pond bij een lengte van 75 centimeter. De gelukkige vanger was Rody Calis, en voor ons betekende het dat we in ieder geval een prijs konden uitreiken ipv de prijzen verloten. Bovendien kregen de overige deelnemers ook weer wat hoop op misschien toch nog een visje. Als hij het kan.....





Om 16:10 ging opnieuw de telefoon, deze keer was stek nr 1 de gelukkige. Maarten Smits ving een ietwat vreemd gebouwde schubkarper, een soort gebochelde, maar hij telde wel: 10.2 pond bij een lengte van 63 cm. Nou hadden Maarten en zijn maat sowieso deze dag al iets met gehandicapte dieren. Tijdens mijn bezoekje aan hun eerder op de dag verscheen er ineens een poesje met een gebroken pootje, hartverscheurend tafereeltje dus. Ze hebben het beestje te eten gegeven en bij zich gehouden tot de dierenambulance hem een half uurtje later op kwam halen. Goed gedaan jongens!

Verder bleef het schitterend weer, en voor sommigen werd het zonnetje uiteindelijk toch iets te machtig. Deze foto kreeg ik toegestuurd van Frans, hij vond het wel een aandoenlijk plaatje voor het verslag. En inderdaad, ik denk dat hij gelijk heeft. Zoals je kan zien was door de warmte bij Bas de scherpte er een beetje vanaf. Geluk bij een ongeluk was voor hem dat hij rustig kon blijven liggen, want zijn piepers zouden de rest van de dag blijven zwijgen, net als alle andere 52 optonics.



Tijdens mijn laatste bezoekje bij Rody merkte ik dat de spanning er goed opstond bij hem, maar uiteindelijk kon hij weer rustig op adem komen: er werd verder niks meer gevangen, hij was de winnaar. Voor de prijsuitreiking gingen we naar Grand Cafe Seventies - Eighties, waar iedereen namens de vereniging een bakje koffie of een glas bier/frisdrank aangeboden kreeg.



Het winnende koppel: Edwin Daling en Rody Calis



De tweede plek: Johan Disseldorp en Maarten Smits

Net als de vorige keer was er voor iedereen weer een prijs, en zat de laatste wedstrijd van seizoen 2005 er al weer op. Ik denk dat we in ieder geval allemaal een lekker kleurtje hebben gekregen, voor ons was het in ieder geval een geslaagde dag.

Jos